



Johan Jensen
(1856 - 1939)

24-12-1923

Dannebrogsmænd

Sogneraadformand, Lærer Johan Jensen, Møllerup pr Viborg

Levnedsbeskrivelse

Jeg er født i Hørning Sogn ved Randers den 3' Decbr. 1856.

Mine forældre var jævne Bønderfolk, Min Fader, der var født 1825, deltog i den sønderjydske Trearskrig som Infanterist ved 8' Bataillon og var med i fem Træfninger bl.a. i Udfaldet ved Fredericia den 6' Juli 1849, hvor han blev saaret ved Stormen paa Treldekskansen. Min Fader døde i 1869; min Moder afgik ved Døden i 1864, saa jeg og mine 2 Søskende mistede vore Forældre, mens vi var Børn.

Vor slægt tog sig af os og sørgede for vor Opdragelse og vort Underhold. Vore Forældre efterlod os en Arv til lige Deling, nemlig: 400 Rdl. til hver. Fra min Konfirmation, til jeg blev 22 Aar, var jeg beskæftiget ved Landbrug, det meste af Tiden hos en Landmand af min egen Slægt.

Jeg havde imidlertid fra min tidligste Ungdom Lyst til Bogen og Lyst til at blive Lærer; men da jeg kun havde faa Midler til at bekoste min Uddannelse for, var det en tvingende Nødvendighed for mig at vente saalænge som muligt for at tjene lidt til Hjælp hertil.

I Efteraaret 1879 blev jeg optaget paa Gedved Seminarium ved Horsens, hvorfra jeg dimitteredes den 29' Juli 1882.

Fra min Dimission til den 1' April 1883 var jeg Lærer ved Høj- og Forsættelsesskolen i Fjellerad ved Aalborg. Da der ikke ved nævnte Skole holdtes Sommerskole, saa jeg mig nødsaget til at søge anden Virksomhed, og jeg blev derfor fra sidstnævnte Dato Hjælperlærer paa eget An- og Tilsvær, som det hed, ved Øby Skole Viskum Sogn ved Viborg. Derfra kaldedes jeg den 21' Juni 1884 til mit nuværende Embede som Lærer ved Møllerup Skole, Ørum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt, hvor jeg nu, saafremt jeg oplever den 21' Juni 1924, har været ansat i 40 Aar. Den 1' Septbr. 1916 blev der ansat en Lærerinde herved Skolen, saa nu er vi to

om Gerningen her, men fra 1884 til 1916 har jeg været Enelærer her undertiden for et meget stort Børneantal.

Ved min Ansættelse som Hjælpeleærer ved Øby Skole fik jeg mit første Indblik i kommunale Sager, i det jeg straks ved Tiltrædelsen blev Sekretær for Ørum, Viskum, Vejrum Sogneraad. Uagtet jeg kun var Sekretær i de ca. 1 1/4 Aar, jeg var Lærer i Øby, blev jeg dog den 13' Decbr. 1891 valgt til Medlem af ovennævnte Sogneraad.

Stillingen som Sogneraadsmlem tiltraadte jeg den 1' Januar 1892 og var derefter igen Sekretær eller Regnskabsfører for Sogneraadet i 3 a 4 Aar. Den 1' Januar 1898 blev jeg udnævnt til Formand for Sogneraadet, og denne Stilling har jeg beklædt siden.

Jeg har i en Række af Aar været Kredsforstander for en Kreds i Viborg og Omegns Plantningsforening. For dette mit Arbejde blev jeg i 1916 udnævnt til livsvarigt Medlem af det danske Hedeselskab. Det var - saavidt mig bekendt - paa Forslag af Hedeselskabets daværende Formand Kammerherre Lüttichau til Tjele.

Fra min Ungdom til langt op i Tiden var jeg Medlem af de danske Skytteforeninger. Jeg var jo som ovenfor nævnt en Søn af een af Mændene fra 1848 og havde i min Barndom gennem min Faders Fortællinger indsugget en Del af den fædrelandske og Samdrægtighedens Aand, der var over vort Folk i hine Dage. Det stod for mig som en Pligt, at jeg skulde uddanne mig, for at jeg i paakommende Tilfælde kunde være med i Kampen for Konge og Fædreland.

I Aaret 1887 indgik jeg i Ægteskab med min nulevende Hustru Dorthæa Marie Mikkkelsen, som er født i Vorning Sogn den 7' Sepbr. 1866. Vi har haft 8 Børn, 4 Sønner og 4 Døtre.

Endelig vil jeg tilføje, at jeg altid har elsket Lærergerningen. Det at være med til at opdrage og dygtiggøre den opvoksende Slægt har til enhver Tid i mit Liv staaet for mig som en stor og velsignelsesrig Gerning.

Netop, fordi jeg har set saaledes paa Sagen, har jeg i 28 Vintre holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, og det var ogsaa for en stor Del med Ungdommens Tarv for Øje, at jeg i mange Aar interesserede mig for Skyttesagen, for at jeg ogsaa derigennem kunde være med til at vække og nære den Kærlighed til Fædrelandet, som vi alle ønsker, at den kommende Slægt maa være besjælet af.

Møllerup Skole d. 26' Jan. 1924.

J. Jensen

Dannebrogsmand . . .

At blive udnævnt til Dannebrogsmand vil sige at få tildelt Dannebrogsmændenes Hæderstegn, som er et sølvkors, der uddeles af regenten uden en ministers underskrift. Alle ordenstegn skal leveres tilbage, når bæreren dør.

Johan Jensen blev udnævnt til Dannebrogsmand 24. december 1923 og som det var kutyme kvitterede han for udnævnelsen ved at indsende sin levnedsskildring - i dag ville man sige sit CV - samt et foto til regenten.

Levnedsskildringen er skrevet med en flot, tydelig og letlæselig håndskrift, men da der er enkelte ord, som kan være svære at læse, har jeg valgt at "skrive teksten ud", som det hedder.

Ole Østerby Olesen (Barnebarn)